

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ**Οι προτάσεις Μητσοτάκη είναι η μόνη ελπίδα!..**

► Γράφει ο ANT. ΦΟΥΣΑΣ

Δικιγγόρος Αθηνών - πρώην Υπουργός



• Όταν ήταν Πρωθυπουργός της χώρας ο Αντ. Σαμαράς, ταξίδευαμε μαζί αεροπορικώς από την Αθήνα για τα Ιωάννινα και μέσα στο αεροπλάνο είχαμε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πολιτική συζήτηση. Μεταξύ των άλλων, τον ρώτησα τότε, ποιος είναι ο καλύτερος υπουργός τσι και ποιού αυθόρυμπα μου απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μου εξήγησε δε ότι είναι πολύ εργατικός και αποφασιστικός, δίνει λύσεις στα προβλήματα, δεν λειπίζει και σέβεται την αλήθεια και ιδίως, δίνει δεν υπολογίζει το πολιτικό κόστος. Αυτά δύλα νορίζω, ότι λένε πολλά για το σημερινό Πρό... ▶ τη σελ.

► από 1^η σελ. εδρο της Ν.Δ., και αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Κατά την κοινή θήτεια μας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Κοινοβούλιο, είχα μαζί του μία άριστη συνεργασία και ιδίως στην Ειστροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, στην οποία συμμετείχαμε και οι δύο (2007 - 2008). Από τη συνεργασία μιας αυτή σχημάτισα τη βεβαιότητα, ότι πρόκειται για έναν ιδιαίτερα μορφωμένο και έξυπνο άνθρωπο, για έναν εξαιρετικά θαρραλέο βουλευτή, με γνώση των προβλημάτων της χώρας, και ιδίως για έναν Έλληνα πολιτικό με σύγχρονη ευρωπαϊκή σκέψη και νοοτροπία.

Όλα τα παραπάνω τα επιβεβαιώσεις η μέχρι τώρα πορεία του ως Προέδρου της Ν.Δ. και αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αλλά ιδίως τα επιβεβαιώσεις: η προ τημερών ομιλία του και η συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πράγματι, κατά τις επιφανίσεις του αυτές ήταν ιδιαίτερα μελετημένος και προσεκτικός, δεν έδωσε υποβολικές και μη πραγματοποιήσμενες υποσχέσεις, όπως κάνουν σχεδόν πάντοτε οι αρχηγοί της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ακόμη και ορισμένοι Πρωθυπουργοί, όπως, δυστυχώς, και ο Αλέξης Τσίταρος. Ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης απολύτως ειλικρινής, απεφύγει κάθε είδους λαϊκισμού, δεν αναλύθηκε σε αφηρημένες θεωρίες και σε λαϊκιστικά και χωρικά αντικριώματα και μιλήσε για συγκεκριμένες και σοβαρές μεταρρυθμίσεις, που έχει αιτούμενη ανάγκη ιδίως σήμερα στο τόπο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως άλλα δείχνουν και όπως το αποδεικνύει καθημερινά, έχει πλήρως κατανοήσει, ότι η χώρα δεν μπορεί να βγει από τα σημερινά τραγικά αδιέξοδα και ούτε μπορεί να μειωθεί η ανεργία, που είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, εάν δεν γίνουν σοβαρές μεταρρυθμίσεις και μεγάλες επενδύσεις στη χώρα μας, εάν δινενισχυθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, εάν δεν στηριχθεί η πιρωτογενής παραγωγή, δηλ. η γεωργία και η κτηνοτροφία, εάν δεν μικρωθούν δραστικά οι πολύ μεγάλοι και δυσβισταχτοί άμεσοι φόροι και εάν δεν επιτραπεί, μέσω της νέας αναθεώρησης του Συντάγματος, η ίδρυση και στη χώρα μας ιδιωτικών Πανεπιστημίων, και εάν, μέσω της κλασικής μας παιδείας και παράδοσης δεν προσελκύσουμε πολλούς φοιτητές από άλλο τον κόσμο.

Για τον λόγο αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη

*Πρωτότυπος
Δημοσίευση
28-9-2017*

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ**Οι προτάσεις Μητσοτάκη είναι η μόνη ελπίδα!..**

► Γράφει ο ANT. ΦΟΥΣΑΣ, Δικιγγόρος Αθηνών - πρώην Υπουργός

Θεσσαλονίκη εξήγγειλε ένα συγκεκριμένο, ρεαλιστικό και ιδίως κοστολογημένο σχέδιο ανάπτυξης, κάτι του οποίου έχει αιτούτη ανάγκη η χώρα. Συγκεκριμένα, μίλισε για μείωση της φορολογίας του συντελεστή στο 2% και για καταύξωση ενός πάγιου και σταθερού φορολογικού μυστήριατος, για γενναία μείωση των εισφορών κοινωνικής αποφάσισης επιχειρήσεων, εργαζομένων και ελευθέρων εισαγγελματικών, για σημαντική μείωση του ΕΝΦΙΑ, για ποιοτική αναβάθμιση της Παιδείας και για ιδιωτικά πανεπιστήμια, για τριετή αναστολή του Φ.Π.Α. στις νέες οικοδομικές δραστηριότητες, και για σημαντική έκπτωση κατά 40% του φόρου στις δαπάνες για εργασίες πάνης φύσεως συντήρησης των υφιστάμενων κατοικιών.

Το σημειδιάστερο δε είναι, ότι όλες αυτές οι εξαγγηλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη: είναι αιτούτως κοστολογημένες και οι μειώσεις των ιχνητικών εσόδων απ' αυτές θα αναπληρωθούν από τις δραστικές μειώσεις των ιρατικών δαπανών, χωρίς, ότιως διευκόλυνσε, να γίνει ούτε μία απόλυτη δημοσίου υπαλλήλου (εκτός των επίορκων), αλλά θα περιορισθούν οι υπερβολικές και πολλές φο-

ρές άσκοντες δημόσιες δημόσιες.

Πρόκειται για πρώτοβουλίας απολύτως απαραίτητες και ρεαλιστικές, τις οποίες μπορεί να πάρει ένας Πρωθυπουργός και μία Κυβέρνηση, που πιστεύει στην ελεύθερη οικονομία με κοινωνική ευαισθησία και τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη της χώρας. Αντιθέτως, δεν μπορεί να τις πάρει μία Κυβέρνηση, η οποία είναι η σημερινή του ΣΥΡΙΖΑ, με τις γνωστές πρώην κομματινιστικές και αριστερές καταβολές και αγκυλώσεις και πολύ περισσότερο ιδεοληψίες. Για τους λόγους αυτούς, η μόνη λύση εξόδου της χώρας από τη σημερινή κρίση είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ν.Δ. στη Θεσσαλονίκη και αυτή πρέπει πλέον να εμπιστευθεί και να στηρίξει ο ελληνικός λαός.